

Nordplusprojektet Inkludera Flera

Syntesrapport. Version 2.4. Utkast 15.2.2015.

Skriven av Johanni Larjanko, Bildningsalliansen, Finland

Arbetsdokument för nationella referensgrupper 2015

Motto: Att demokratisera digitaliseringen är en uppgift i paritet med den när befolkningen skulle lära sig att läsa och skriva.

Inledning

Utvecklingen av samhället går både fort och långsamt på samma gång. En aspekt av samhällsutvecklingen handlar om hur vi förhåller oss till, och hur vi arbetar med, dess digitalisering. De nordiska länderna har alla valt lite olika strategier, även om där också finns mycket gemensamt. Digitaliseringen har varit ett ämne som diskuterats i många år och i flera olika sammanhang. Det har hittills mest varit en nationell angelägenhet, något som varje land utvecklade självständigt. Det som på 90-talet kunde uppfattas som utopier har idag i hög utsträckning blivit vardag. Ny teknisk utveckling påverkar idag de flesta områden i samhället. I det nordiska samarbetet finns ett antal kärnfrågor där det finns en uttalad politisk vilja att koordinera och samarbeta. Kanske borde digitaliseringen också lyftas upp på ett nordiskt plan. Inom ramen för Nordplus-projektet Inkludera Flera undersöker och jämför vi vilka nationella digitaliseringsstrategier de olika nordiska länderna har tagit fram och vilka punktinsatser som gjorts. Vi ser också på de visionspapper som tagits fram. Området är omfattande, därför har vi valt att fokusera på folkbildningens potentiella roll och plats i dessa strategier. Vi är övertygade om att civilsamhället/medborgarsamhället kan spela en betydande roll i utvecklandet av framtidens Nordiska samhällen. Vi finner också stöd för detta i en del av de nationella strategierna.

Den här syntesrapporten samlar ihop och jämför likheter och skillnader i de olika nordiska ländernas strategi (undantaget Island, som inte är med i detta Nordplus-projekt).

Rapporten ligger till grund för våra rekommendationer, vad som behöver göras, och vem som borde göra det.

Varje land är självständigt, och bestämmer över sin egen strategi. Samtidigt har vi mycket att lära av varandra. Fungerande lösningar och effektiva strategier kommer alla till godo. De gemensamma nämnare som finns i alla nordiska länders samhällsstrukturer kunde också finnas digitalt. Vi ställer frågan om det finns en gemensam Nordisk modell för det framtida digitala samhället, eller om det borde finnas. Det uttalade målet för nordiskt samarbete inom IT är idag att bidra till, att den nordiske region kendetegnes af at være et kompetent, innovativt, dynamisk og homogent marked for it-relaterede produkter, service og viden.

Nordplusprojektet Inkludera Flera

Syntesrapport. Version 2.4. Utkast 15.2.2015.

Skriven av Johanni Larjanko, Bildningsalliansen, Finland

Arbetsdokument för nationella referensgrupper 2015

Motto: Att demokratisera digitaliseringen är en uppgift i paritet med den när befolkningen skulle lära sig att läsa och skriva.

Inledning

Utvecklingen av samhället går både fort och långsamt på samma gång. En aspekt av samhällsutvecklingen handlar om hur vi förhåller oss till, och hur vi arbetar med, dess digitalisering. De nordiska länderna har alla valt lite olika strategier, även om där också finns mycket gemensamt. Digitaliseringen har varit ett ämne som diskuterats i många år och i flera olika sammanhang. Det har hittills mest varit en nationell angelägenhet, något som varje land utvecklade självständigt. Det som på 90-talet kunde uppfattas som utopier har idag i hög utsträckning blivit vardag. Ny teknisk utveckling påverkar idag de flesta områden i samhället. I det nordiska samarbetet finns ett antal kärnfrågor där det finns en uttalad politisk vilja att koordinera och samarbeta. Kanske borde digitaliseringen också lyftas upp på ett nordiskt plan. Inom ramen för Nordplus-projektet Inkludera Flera undersöker och jämför vi vilka nationella digitaliseringsstrategier de olika nordiska länderna har tagit fram och vilka punktinsatser som gjorts. Vi ser också på de visionspapper som tagits fram. Området är omfattande, därför har vi valt att fokusera på folkbildningens potentiella roll och plats i dessa strategier. Vi är övertygade om att civilsamhället/medborgarsamhället kan spela en betydande roll i utvecklandet av framtidens Nordiska samhällen. Vi finner också stöd för detta i en del av de nationella strategierna.

Den här syntesrapporten samlar ihop och jämför likheter och skillnader i de olika nordiska ländernas strategi (undantaget Island, som inte är med i detta Nordplus-projekt).

Rapporten ligger till grund för våra rekommendationer, vad som behöver göras, och vem som borde göra det.

Varje land är självständigt, och bestämmer över sin egen strategi. Samtidigt har vi mycket att lära av varandra. Fungerande lösningar och effektiva strategier kommer alla till godo. De gemensamma nämnare som finns i alla nordiska länders samhällsstrukturer kunde också finnas digitalt. Vi ställer frågan om det finns en gemensam Nordisk modell för det framtida digitala samhället, eller om det borde finnas. Det uttalade målet för nordiskt samarbete inom IT är idag att bidra till, att den nordiske region kendetegnes af at være et kompetent, innovativt, dynamisk og homogent marked for it-relaterede produkter, service og viden.